

## **Tal till Ulla Klötzer, Pirkko Lindberg och Lea Launokari i anledning av utdelningen av fredsstipendium**

Svenska Fredsvänners i Helsingfors fredsstipendium går i år till "Kvinnor mot Atomkraft", som hör till "Kvinnor för fred".

Jag vill inledningsvis låna den fornegyptiska tänkaren Kha-keper-re-senebs visdomsord: "Det är svårt att förbli tyst inför vad man hör. Men det tjänar ingenting till att svara den okunnige. Att svara på hans tal skapar osämja. Hans hjärta accepterar inte sanningen".

Under tidens gång har vi fått lära oss nya ord som "alternativa sanningar och manipulerade sanningar" som har medverkat till splittring, osäkerhet och rädslor bland människor. I dagens samhälle har vi nått därhän att vi har skapat automation och möjligheter till robotteknisk krigföring i form av exempelvis droner. Risker har ökat avsevärt för okontrollerade handlingar. Frågan är var går gränsen mellan människohjärnans förmåga att handla och kontrollera en mycket komplicerad teknologi mot en framrusande utveckling? Konstruktörerna av militär materiel är mycket medvetna om konsekvenserna av sitt destruktiva handlande, men tål inte att höra sanningen. Istället hägrar lukrativa hemliga affärstillfällen i dödens tjänst liksom maktmissbruk, prestige och revanschlystnad.

1900-talet karaktäriseras av två världskrig och inbördeskrig som bland annat gav upphov till den feministiska freds rörelsen som med tiden har utvecklats från nationella till internationella rörelser.

I Finland har "Kvinnor för fred" (KFF), sedan sin tillblivelse år 1979, utvecklat en egen aktionsform. Man har gått in för att undvika hierarkiska strukturer vilket har givit rörelsen möjligheter att forma sina aktiviteter enligt rådande behov - och behoven har varit oräkneliga!

Vidare har man poängterat att deras kultur är en fredskultur och att man vill finna orsakerna till krig.

Inom KFF rörelsen verkar i dagens läge även "Gråterskorna", "Mormödrar för Fred" och den registrerade föreningen "Amandamaji".

KFF:s verksamhet förstärktes av "Kvinnor mot Kärnkraft", grundad 1986, numera "Kvinnor mot Atomkraft", där bland annat Ulla Klötzer och Pirkko Lindberg gjort betydande insatser. Båda två har visat ett mod, beslutsamhet och kompromisslöshet och på ett kraftfullt sätt tagit strid mot atomkraftens vansinne tillsammans med likasinnade organisationer. Enligt Kvinnor mot Atomkraft har man aldrig lyckats skilja på civil kärnkraft och militära kärnvapen fast man påstått det.

KFF:s grundtanke har varit och är, att ifrågasätta beslutfattares åtgärder genom att ställa frågor som man sedan bekräftar på olika håll. Verkligheten har ofta visat sig vara annorlunda än de dominerande medierna har rapporterat.